

# Nieuwsbrief

Onderwijscoördinatie van de  
Zusters van Berlaar

JANUARI 2009

NUMMER 21

## Een groet vanuit Brazilië...

Zuster Leen Herstens, Algemeen Overste

Vanuit Brazilië wil ik jullie allen een zalig kerstfeest en een heel gezegend nieuw jaar wensen!

“Moge de Vrede van Kerstmis  
het hele jaar door  
wonen in je hart”.

In België is het eerste trimester alweer voorbij. Hier in Brazilië eindigt het volledige schooljaar en begint de grote vakantie.

Sta me toe even terug te kijken op de voorbije periode.

Ons algemeen kapittel ligt al een tijdje achter de rug en ik stuurde jullie een brief waarin de samenstelling van het nieuwe bestuur werd meegedeeld.

Intussen is er al heel wat gebeurd....

Zuster Monique Van den Broeck eindigde haar taak in Kinderland als verpleegkundige om zich helemaal in haar nieuwe functie in te leven.

Zuster Louisa Peeters pendelt van Kapellen naar Berlaar en omgekeerd, om haar taak van raadslid en van voorzitter van onze Woon- en Zorgcentra zo goed als mogelijk te vervullen.

Zuster Marie Josee en Zuster Patrik hebben mij uitstekend verwend bij mijn verhuis van Heist-op-den-Berg naar Berlaar. Ik werd er hartelijk ontvangen en kreeg ontzettend veel ondersteuning. Ik was bijzonder gelukkig toen alle dozen uitgeladen waren en alles netjes geschikt was in mijn bureel en mijn kamer. Stel u voor dat ik, op 3 februari bij mijn terugkeer, nog volle dozen vind!

Ook Zuster Aninha werd heel zusterlijk onthaald op Markt 13, in de periode tussen onze verhuis en haar terugkeer naar Brazilië.

Intussen zijn wij hier in Belo Horizonte goed aangekomen in het provinciaal

huis.

We hebben goddank alle valiezen in ons bezit, want dit is toch elke keer een groot vraagteken.

Zuster Patrik went zich al wat aan de warmte en geniet van de vriendelijkheid van de mensen in Brazilië.

De eerstvolgende week zullen Zr. Patrik en ikzelf in gezelschap van een afgevaardigde van het bisdom alle kiesbrieven openen en de stemmen tellen voor een nieuwe ambtsperiode van 6 jaar, voor een provinciaal overste.

Gezien de grote afstanden vraagt dit allemaal wat tijd. En elektronisch stemmen is hier nog niet ingeburgerd.

Daarna zullen we alles in orde brengen voor de verkiezing van de raadsleden.

Spijtig genoeg kan ik jullie nog niets vertellen over ons project in Vila Castelo Branco daar wij slechts op 15 december een bezoek zullen brengen aan de gemeenschappen van Montes Claros.

Men is hier dankbaar en heel enthousiast over de manier waarop onze projecten aan jullie werden voorgesteld.

Ik zal Jan Van Deuren tijdig informatie bezorgen.

**Dank voor jullie inzet dag na dag. Dank voor jullie grote interesse en steun voor onze projecten ten bate van de armsten der armen hier. Het doet deugd als je weet dat er zo velen zijn die daadwerkelijk hun steentje willen bijdragen voor diegenen die weinig of zelfs niets hebben.**

**Graag wens ik eenieder een deugdoende kerstvakantie. Met een warme groet uit Brazilië.**

Zr. Leen a.o.

### In dit nummer:

Interview met Fons Van Bergen	2
Directienieuws!	3
Pastorale actie in Aarschot: Taizé	4
Nieuwtjes	4

### Interessante informatie:

- De directies van de Basis- scholen komen samen op **woensdag 1 april 2009** te Berlaar. Ook leerkrachten zullen uitgenodigd worden op deze namiddagsessie rond 'geweldloze communicatie'.
- De directies van de secundaire instituten verzamelen op **dinsdag 2 juni 2009**. Nadere info volgt nog!

## Fons Van Bergen 50 jaar priester!

**Op zondag 7 september 2008 vierde Fons Van Bergen te Bouwel zijn gouden priesterjubileum te midden familie, vele vrienden en kennissen. Hoog tijd dus om op interview te gaan bij Fons, die bestuurder is van de basisscholen van Itegem en Wiekevorst. Sedert zijn pensioen woont hij in een gezellige woning in 't groen te Bouwel, en daar trokken we dus naartoe op 30 oktober jl. om meer te vernemen over zijn jeugd en priesterleven!**

*Een eerste vraag die voor de hand ligt: vertel iets over je afkomst, gezin en jeugd*

Ik ben geboren – niet in het hospitaal maar thuis! – te Merksplas-Kolonie (extra muros!) in 1934. Mijn vader werkte in de kolonie aldaar en we woonden ook in een huis van de kolonie. Mijn ouders kregen vijf kinderen, er zijn er twee klein gestorven, dus drie in leven. Mijn lager onderwijs volgde ik te Merksplas-kolonie zelf en dat was eenvoudig: er waren namelijk maar twee meesters! Eén voor 1<sup>ste</sup> tot 4<sup>de</sup> en één voor 5<sup>de</sup> tot 8<sup>ste</sup> leerjaar... ik heb daar nooit enig nadeel van ondervonden, integendeel: je leert zelfstandig werken.

Voor het middelbaar onderwijs trok ik naar het Klein Seminarie te Hoogstraten. Iedereen was intern en ik volgde de Latijn-Griekse afdeling. Onze vakanties gingen helemaal op aan de KSA, we gingen elk jaar op kamp, het was een echte vriendenkring. En dan, in 1952, naar Mechelen, naar het "Sint-Jozefseminarie". Daar moesten we drie dagen per week Frans spreken en drie dagen Nederlands!

*Maar hoe is die belangrijke stap om de priesteropleiding aan te vatten, gegroeid?*

Dat is eigenlijk heel natuurlijk gegroeid. Te Hoogstraten had ik een geestelijk begeleider – J. Laureysen -, dat was de leraar die in alle zes jaren van de humaniora Geschiedenis gaf. Hij leerde me geleidelijk aan dat de weg van Jezus Christus de mooiste is die je in je leven kan volgen. En als priester zou ik dat aan veel mensen kunnen doorvertellen. Ik had ook twee kozijs in de missies, ik heb dus wel wat getwijfeld of een leven als missionaris iets voor mij zou zijn.

Maar goed, terug naar Mechelen: na 2 jaren filosofie volgde 1 jaar theologie. Dan kwam daar nog de verplich-

te legerdienst tussen 1955 – 1956 : 18 maanden milicien! Dat was te Aalst waar alle seminaristen of kloosterlingen in opleiding hun dienst moesten kloppen als brandcardier. Dat wil zeggen: in de voormiddag lessen theologie en in de namiddag de militaire activiteiten. Daar hoorden ook vier maanden stage bij in het militair hospitaal. In Aalst was ik toen al gekend als een sportieveling en ik organiseerde met de chef voor sport de sportactiviteiten.

Daarna ging ik terug naar het Groot Seminarie te Mechelen en volgde mijn priesterwijding op 31 augustus 1958 door kardinaal Van Roey.

*En dan in 't onderwijs in Antwerpen ... een logische stap?*

Helemaal niet! Je werd gevraagd naar je interesse: onderwijs of parochie. Ik wou parochiewerk doen, maar er was nood in het **Sint-Lievenscollege te Antwerpen** en dus ging ik daar onmiddellijk na mijn wijding aan de slag: aan drie jaren 6<sup>de</sup> Latijnse (dit is het eerste jaar van het middelbaar, want we telden omgekeerd) gaf ik Aardrijkskunde, Rekenen en Nederlands. In het derde trimester kwam daar nog Grieks bij in de vijfde. Ons priesterdiploma gold voor de lagere afdeling maar met zo'n uiteenlopende vakken was het hard werken. Na dat

ene jaar mocht ik toch weer zelf kiezen en de bisschop wels me de parochie van **Onze-Lieve-Vrouw te Oelegem** toe. We zijn dan in 't jaar 1959 en ik was er drieënhalve jaar onderpastoor. De wat scrupuleuze pastoor deed de hoogmis, ik de twee andere missen, waarin ik de catechismus moest preken, en het lof om 14.30 uur. Veel afspraken dienden er niet gemaakt – de liturgie van voor het concilie lag immers heel vast, alles in 't Latijn. Ik volgde de "mannenverenigingen" alsook de "Eucharistische kruistocht". Ik had wel veel contact met de mensen en ging ook op bezoek in de klassen.

**"Christen-zijn is nog altijd de schoonste weg die je in je leven kan gaan..."**

*En dan naar Bouwel...?*

Ja, mijn benoeming vond plaats begin februari 1963 in de parochie **Onze Lieve Vrouw ten hemel opgenomen** te Bouwel en dat was wel uniek in deze zin: vanaf 1 januari 1963 mochten we ons in clergyman kleden. Ik reed dus in toog op mijn Bella van Oelegem naar huis en ik vertrok in clergy van thuis naar Bouwel! Ook mijn beide ouders kwamen vanaf 1965 naar Bouwel wonen. Ik bleef tot 1975 in Bouwel en kon in die jaren toch heel wat realiseren. De vernieuwing in de liturgie na het concilie sprak mij erg aan, meer bepaald het Nederlands in de zang. Dat leidde tot de oprichting van het Onze-Lieve-Vrouwekoor, dat tot de dag van heden bestaat en waar ik, nu ik terug in Bouwel woon na mijn pensionering, nog steeds meezing. De 'volkstaal' maakt ook mogelijk dat je in een preek echt probeert om de mensen wat mee te



wat mee te geven, maar aan zo'n preek werk ik wel lang. Het is tijdig beginnen, schrappen en aanpassen. Soms maakte ik na de zaterdagavondviering nog aanpassingen, zodat ik pas op zondag tevreden was over het 'eindproduct'.

Ook de Chiro richtte ik te Bouwel op, want ook voor de jeugd wilde ik als priester iets betekenen.

Van in de jaren '60 begint ook mijn deelname aan de groep collega's waarmee we jaarlijks op skivakantie gaan. Dat is al 35 jaar een hechte vriendengroep en ik kan alleen maar wensen dat elke priester een dergelijke groep zou hebben om op terug te vallen!

*We komen nu op voor onze lezers bekend terrein ... Itegem...*

't Ja, ... vanuit het bisdom werd gevraagd om naar de parochie **Sint-Guibertus** te gaan. Eerlijk gezegd, ik kende er niemand! Alleen Cas Goossens, die ook in Hoogstraten naar school was geweest. In de jaren '70 waren er al wel samenkomsten per decanaat en ik had persoonlijk veel deugd aan de vernieuwingen. Bij anderen – priesters én leken – leidde dat echter tot hevige pro's en contra's. De Chiro bestond al te Itegem, ik bleef dat uiteraard ondersteunen. Af en toe had ik hulp van een onderpastoor, maar meestal was ik alleen als pastor. In 1989 kwam daar nog Wiekevorst, **Sint-Jan de Doper** bij. De combinatie van twee parochies viel zwaar, ook mentaal. Dat ondervond ik wel als ik, ook na jaren, bij een familie thuis kwam naar aanleiding van een overlijden ... de mensen kennen je niet! Voor een priester die niet in de parochie woont, blijft het moeilijk bij de mensen 'binnen' te geraken.

Ik had gelukkig veel hulp van diaken Gommaar, met wie ik zeer goed kon samenwerken; en er was in Wiekevorst ook al een P.T., dat echter onder mijn voorganger-pastoor nog niet veel mocht doen. Ik heb aan beide veel ruimte gegeven, en zo werkten we prima.

*Via het Parochiaal Schoolcomité van de basisschool te Itegem komen we toch weer bij onderwijs terecht...*

Ja, dat comité bestond al in 1975 en als pastoor werd je verondersteld het voor te zitten. Zuster Julia, Staf Hey-

len, Willy Dupont en de betreurde Marcel Van Dessel maakten er deel van uit, later ook zuster Annie en Dirk Luyckx. Juffrouw Mariën was toen de directrice. We waren blij zuster Annie in ons midden te hebben voor die vele en snel evoluerende wetten, want je hebt als pastoor echt niet de tijd om dat onder de knie te krijgen! We kwamen tweemaal per trimester samen en vooral onder directies Gaby Provinciael en Rosa Van Rompaey liep dat vlot. Ik kan toch wel zeggen dat ik een goed contact had met de leerkrachten, ik bezocht de klassen en enkele keren per jaar waren er vieringen, vooral in advent en vastentijd. Verschillende leerkrachten waren actief in de parochie.

*In 1994 werd het schoolcomité omgevormd tot een 'VZW schoolbestuur', je bleef er deel van uitmaken, in 1997 kwam er nog het schoolbestuur van Wiekevorst bij ...*

Ja, en ik ervaar de werking als professioneel en degelijk, dat was aangenaam werken. De schoolbesturen van de Zusters van Berlaar gaan professioneel om met de problemen die zich aandienen. Ook het opvoedingsproject *Hart van God op aarde zijn* is volgens mij een succesvol initiatief: daar mensen van blijven overtuigen! We kruipen te veel in onze schelp, we moeten geen schroom hebben om christen te zijn – het is inderdaad nog altijd "de schoonste weg" die je in je leven kan gaan ... dat mag toch gezegd worden!

*Tot slot, Fons, waar ben je heden zoal mee bezig?*

Dat is heel wat, maar in mijn huidige toestand kan het allemaal wat rustiger, op eigen tempo: ik ga voor in de weekendvieringen in Herenthout, ik help bij Ziekenzorg, er is de Bijbelgroep in Bouwel, het Zangkoor, het Davidsfonds, de Lourdesbedevaart van KWB,... En dan natuurlijk de sportieve kant: reizen, skiën, fietsen. Ik doe wat ik kan, maar het "moet" allemaal niet meer!

**Dank je wel, Fons, dat we even mochten binnenkijken in jouw rijk gevuld priesterleven. Wij hopen oprecht dat we nog vele jaren op je wijze aanwezigheid als 'senior consultant' mogen rekenen in het bestuur van de scholen van Itegem en Wiekevorst! AD MULTOS ANNOS!**

## Directiesamenkomsten

De directies van de **secundaire instituten** kwamen samen te AARSCHOT op maandag 24 oktober 2008. Er was aandacht voor pastorale projecten en sociale actie—met voor dat laatste een oproep om de vorming van een gemeenschapshuis in de favella **Castelo branco** te Brazilië, Montes Claros (MG) financieel te ondersteunen n.a.v. de komende vastenacties. Er was ook heel wat uitwisseling over vragen, o.a. over het LVS (leerlingvolgsysteem) dat in scholen gebruikt wordt. Voor dat laatste gaf Elly Hoogstijns (Stevoort) een kundige toelichting bij het LVS dat de school hanteert binnen *Smartschool*. De directie van *Sancta Maria*—Aarschot zorgde voor een prima onthaal en nadien een smakelijke afsluiter in een plaatselijk en gezellig res-

taurant.

Met de **basisscholen** was het verzamelen geblazen op donderdag 27 november te BERLAAR. Ook hier dezelfde items rond pastorale projecten en sociale actie, maar verder heel wat informatie over privacy-wetgeving, kinderen en echtscheiding en rookverbod op scholen. Er was bovendien een boel interessante documentatie voorzien, o.a. ook voor de zorgcoördinatoren. In het klooster werden we op een heerlijke afsluitende maaltijd vergast, waarbij ook zuster Leen en zuster Marie Josee aansloten. Met de nodige gezelligheid en goede luim werd er dan ook nog een hele tijd nagepraat en konden we alweer plannen maken voor onze volgende samenkomst.

## Pastorale Projecten - 14 – JARIGEN VAN SANCTA MARIA AARSCHOT NAAR TAIZEVIERING

Onderwijscoördinatie van  
de Zusters van Berlaar

Rond de volgende jaarwende komt Taizé naar Brussel voor de 31<sup>ste</sup> **Pelgrimage van vertrouwen op Aarde**. Na Genève, Milaan, Parijs en zoveel andere steden is het nu ons eigen Brussel die duizenden jongeren op een internationale Taizé-ontmoeting zal onthalen.

Algemeen Bestuur van de  
Zusters van Berlaar  
Markt 13  
2590 BERLAAR

Telefoon: (03) 482 17 80

Fax: (03) 482 44 47

E-mail: van.deuren@zusters-berlaar.be

**www.zusters-berlaar.be**

- Ons opvoedingsproject: "Hart van God op aarde zijn..."

*Hiernaast vind je het verslag van een alweer geslaagd pastoraal project dat financieel door de congregatie werd ondersteund. De tekst werd opgesteld door Katleen Arnauts en Lucia Van den Broeck, leerkrachten godsdienst aan het Instituut Sancta Maria te Aarschot.*

### Nieuws ... Nieuws ... Nieuws ...

Langs deze weg feliciteren we nogmaals graag **zuster Leen Hertsens**, die voor vijf jaren werd aangesteld tot Algemeen Overste van de Zusters van Berlaar. Van 8 december 2008 tot 3 februari 2009 is zij in Brazilië en bezoekt er o.a. de favella Castelo Branco, waarvoor we vanuit Vlaanderen een aantal acties willen ondernemen.

Dankzij de Salvatoriaanse Hulpactie is het mogelijk om voor het project van Castelo Branco giften te doen waarvoor een fiscaal attest wordt afgeleverd (bij een minimum van 30 euro). Alle informatie en folders met alle toelichting zijn te verkrijgen bij het Algemeen Bestuur of de onderwijscoördinator.

In de vrije Basisschool te BEERZEL diende de directeur om dwingende redenen en eerder dan voorzien afstand te doen van zijn taak. Er was daar ondertussen trouwens al een opvolgingsprocedure volgens de beproefde 'Berlaarse methode' opgestart. De Raad van Bestuur is verheugd en dankbaar dat mevrouw **Rita Vercammen** bereid werd gevonden met ingang van 27 oktober

Wie de Franse broedergemeenschap ooit bezocht, een viering meemaakte of de liederen kent, weet welke kracht er van Taizé uitgaat. Jaarlijks vinden heel veel jongeren hun weg naar Taizé. De komende Taizé-ontmoeting dichtbij huis, in Brussel, is een unieke gelegenheid om te proeven van de geest die de broedergemeenschap uitstraalt en de waarden die zij voorstaat: authenticiteit, vertrouwen, eenvoud, vrede, vergeving, liefde, eenheid, geloof en gastvrijheid.. De gemeenschap van Taizé geeft een beeld van wat 'kerk zijn' vandaag kan betekenen.

Om deze pelgrimage te Brussel voor te bereiden worden overal in België nu al vieringen gehouden. Zo organiseerde IJD op 7 november om 20 uur in de Hasseltse kathedraal een Taizéviering. Deze viering leek ons ideaal om onze jongeren van het tweede jaar te laten kennismaken met de manier van bidden te Taizé, die zoveel jonge mensen aanspreekt. Vooral onze jongeren van het tweede jaar, omdat hun leerplan godsdienst ons aanbeveelt hen te laten kennismaken met verschillende vormen van gebed.

Na een ganse studiedag in de haven van Antwerpen waren er toch achttien jongeren enthousiast om met ons mee te rijden naar Hasselt. Gezien het erg beperkte aantal jongeren dat heden nog spontaan eucharistievieringen bijwoont, was dit aantal voor ons verrassend hoog. Op ons voorprogramma stonden 'frietjes' en 'een treinreis' vanuit Aarschot naar Hasselt. Na een zware studiedag hoort immers eerst de uitwendige mens gevoed te worden.

Bij onze aankomst in de kathedraal waren zij zeer verwonderd: over de ganse middenbeuk zaten jongeren, 14 tot 25-jarigen, allemaal op de grond. De vloer was bekleed met matten. Oudere mensen hadden vooral beslag gelegd op de zijbeuk. De lofliederen, in vier stemmen gezongen, werden spontaan meegezongen. Het deed deugd te zien hoe die jongeren zo enthousiast meezongen en vierden. Zelfs het stiltemoment van maar liefst acht minuten werd door onze jongeren positief ervaren. Na het woordje van broeder Aloïs, de opvolger van stichter van Taizé Roger Schütz, zijn wij doorgegaan om tijdig onze trein te halen. Velen van de leerlingen hadden nog graag gebleven tot het einde van de dienst. Deze wens zegt voldoende over de positieve ervaring van onze leerlingen bij deze viering.

Wij danken dan ook de zusters van Berlaar voor hun steun bij onze uitstap naar de kathedraal van Hasselt.

2008 de directietaak over te nemen. Van harte proficiat, Rita, en goede vaart!

Alle directies van de groep 'Berlaar' (basisscholen, secundaire instituten, rusthuizen) werden samen met het bestuur van de congregatie ontvangen in de **KBC-toren** (de "Boerentoren") te Antwerpen op 1 oktober jl. Eerst genoten we van een panoramisch prachtzicht naar de vier windstreken, daarna volgde een rondleiding in het Rockoxhuis. Een smakelijke receptie in de fraaie kelders van dat befaamde Antwerpse herenhuis sloot een geslaagde namiddag af.

#### Wij bieden onze deelneming aan ...

...bij het overlijden van Lieve Buts (20 juli 2008), zus van Hugo Buts, directeur van de Vrije Basisschool te Itegem;

...bij het overlijden van Louis Dielens (22 juli 2008), schoonvader van Freddy Dierckx, bestuurder VZW Vrij onderwijs Sint-Guibertus (Itegem);

...bij het overlijden van Louisa Serneels (30 juli 2008), moeder van Frans Van Herck, bestuurder VZW Vrij onderwijs Sint-Guibertus (Itegem).