

Nieuwsbrief

NUMMER 27

JANUARI 2012

“Gesloten wegens vreugde”

Een leerlinge die van de weg gemaaid wordt en sterft. Een kleuter van vier jaar die getroffen wordt door een ernstig gezwel in het hoofd en overlijdt. Een nog jonge vader die zichzelf van het leven berooft. Het zijn drie tragische voorvallen die het afgelopen jaar mensen diep troffen in onze scholen: ouders met een onuitsprekelijk verlies, familieleden die met grote vraagtekens verder moeten leven, klasgenoten die verweesd achterblijven.

Hoe moeten we met dit alles omgaan?

Tegengesteld hieraan brengt de kersttijd het dwarse verhaal van nieuw leven en van een God die dicht bij zijn mensen wil zijn: *apparuit humanitas en benignitas Dei nostri*, “verschenen is de goedheid en menslievendheid van onze God”, zoals Paulus het uitdrukt in de brief aan Titus (3,4).

Beleven we dit nog, en schenkt het ook troost, sterkte en vreugde? Enkele weken geleden las ik deze mooie anekdote over het einde van de tweede wereldoorlog. Een winkeleigenaar in Oslo had, als de wapens neergelegd waren, op de deur van zijn winkeltje een kort bericht geplakt: **Gesloten wegens vreugde**. Hij wou immers dit uitzonderlijk moment met vele stadsgenoten meevieren. Gaan wij in deze tijd onze huizen nog uit om de vreugde van het evangelie te delen? Of om elkaar te steunen bij (zware) tegenslag?

Er zijn zo van die mensen die terecht ‘wegwijzer’ mogen genoemd worden, die *levende heenwijzing* zijn, om het met een woord van Henri Nouwen te zeggen. Abt Manu Van Hecke van de Sint-Sixtusabdij (Westvleteren) is zeker zo iemand, hij stond het afgelopen jaar meer dan eens in het oog van de storm. In het kerstinterview in *Tertio* (21.12.2011) geeft hij het volgende antwoord op de vraag “Hoe kijkt u naar de toekomst van het religieuze leven?": *Al te lang leven we nog vanuit een voorbije weelde. Indien we zouden aanvaarden een minderheid te zijn, zou dat al een nieuw*

elan geven. We kregen onlangs een schrijven van de orde dat me trof. Er stond: ‘We hebben geen nood aan de zoveelste analyse van de huidige cultuur en de kerk. Wel moeten we antwoorden op de vraag: durven we nog de relatie met Christus aangaan, laten we zijn woord toe in ons leven?’ Natuurlijk, er moet eten op tafel komen en het onderhoud van de gebouwen is een reële zorg, maar het in stand houden van een instituut is niet wat me drijft. De toekomst van onze instituten ligt in Gods handen. Het wezenlijke is mijn relatie met Christus. Hoe kan ik met Christus als gezelschap leven? Hoe kan dat wonder waar worden voor de mensen van deze tijd?

Twee belangrijke elementen lees ik in zijn analyse. Ten eerste deel ik de mening dat we ook voor wat het katholiek onderwijs betreft, niet de zoveelste analyse nodig hebben: we kennen ze onderhand wel. Misschien moeten we wat minder spreken over onze identiteit maar wat meer leven vanuit die identiteit, m.a.w. heeft Christus' woord een aanwezigheid in onze scholen? – om de abt te parafaseren.

Ten tweede is niet het in stand houden van onze scholen en instellingen op zich wezenlijk, wel de wijze waarop aan school gedaan wordt en welk mens- en wereldbeeld we aan de jongeren van vandaag aanbieden. En dan past het degenen die zich dag in dag uit daarvoor inzetten – directies, (godsdiens-)leerkrachten, leden van pastorale groepen en vele anderen – te danken voor hun inzet, hun enthousiasme, hun bezieling.

Hopelijk trekt u er vaak op uit in het nieuwe jaar 2012, naar familie, vrienden, geliefden. Als u dan uw huis verlaat, vergeet dan niet duidelijk te afficheren: *Gesloten wegens vreugde*.

Jan Van Deuren – kerstavond 24 december 2011.

In dit nummer:

Zorgberoepen: <i>Ik ga ervoor!</i>	2
Film: <i>Des hommes et des dieux</i>	2
<i>Sancta Maria</i> naar Gambia!	3
Samenkomst directies Basis- onderwijs	3
Over de website	4
Afscheid Zusters in Beerzel	4

Interessante informatie:

- De directies van de Basisscholen komen samen op **donderdag 24 mei** ek. te 14.00 uur.
- De directies van de Secundaire Instituten verzamelen in het Instituut *Mariaburcht* te Stevoort op **dinsdag 29 mei** ek. te 14.00 uur.
- Voor beide initiatieven ontvangen de directies nog een uitnodiging met concrete agenda.

Zorgberoepen: *Ik ga ervoor!*

De samenkomst met de directies van de secundaire instituten had een wel speciale inhoud ... met een speciale gast! We verzamelden te Berlaar op dinsdag 29 november 2011. Na een eerste deel, waarin we heel wat zaken uitwisselden, sloot te 15.30 uur mevrouw **Lon HOLTZER** aan bij onze groep. Als ambassadeur Zorgberoepen hield zij een bevoegen voordracht over de grote nood die er de volgende jaren meer en meer zal ontstaan aan zorgberoepen, zowel verzorgenden als verpleegkundigen. De titel van haar boeiende uiteenzetting luidde "*Een*



Mevrouw Lon Holtzer

zorgjob: ik ga ervoor". En mevrouw Holtzer gaat er ook zelf ten volle voor, want ze trekt het Vlaamse land rond en wil zoveel mogelijk groepen, scholen en organisaties bereiken met haar warm pleidooi. Nadien werden heel wat vragen gesteld en ontspoon zich nog een boeiend gesprek.

De knap opgebouwde PowerPoint werd later ook ter beschikking gesteld van onze directieleden en is direct bruikbaar voor geïnteresseerde leerkrachten.

Ondertussen werd een knap uitgebouwde website gerealiseerd: www.ikgaervervoor.be en het loont beslist de moeite om geïnteresseerde leerlingen de weg naar deze website te tonen!

Naar goede gewoonte werd de dag afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in het klooster, waarbij uiteraard ook mevrouw Holtzer aansloot alsook de zusters van het Algemeen bestuur.

Voorwaar een geslaagde en boeiende samenkomst! Onze volgende bijeenkomst in mei 2012 werd vastgelegd en ditmaal zal het Instituut Mariaburcht te Stevoort 'gastschool' zijn.

Des hommes et des dieux...

Bij gelegenheid van de twee directiebijeenkomsten werd de film '*Des hommes et des dieux*' ter sprake gebracht. Deze prent, een echte 'prijswinnaar' brengt het verhaal van de zeven vermoorde trapisten die als '*bidders temidden bidders*' leefden in het klooster van Onze-Lieve-Vrouw van de Atlas in Tibherine (Algerije). De omstandigheden van hun dood in 1996 zijn nog steeds niet opgehelderd maar dat geeft mede aanleiding tot de grote sereniteit waarmee regisseur

Xavier Beauvois zijn film concipieerde. Directies en zusters ontvingen de bijlage met recensie van de film en heel wat achtergrondinformatie al eerder, de andere lezers vinden het als bijlage bij deze Nieuwsbrief.

Maar deze tekst vindt u ook on line: surf naar www.zusters-berlaar.be en klik op 'downloads' en daar vindt u de filmbespreking.

Via youtube vindt men ook makkelijk de trailer van de film.

Een verslag vanuit Aarschot, *Sancta Maria*: naar Gambia!

14 juni 2011. Eindelijk is het zover, vier leerlingen van het Instituut Sancta Maria, acht leerlingen van het Damiaaninstituut en hun drie begeleiders vertrekken naar Gambia.

De verwachtingen zijn hooggespannen, want we zijn dan ook al maanden met de voorbereidingen bezig: kennismaken met elkaar, geld en kleren inzamelen, sponsors zoeken, insputingen krijgen, afspraken maken, activiteiten plannen, medicijnen kopen en een paar gevallen van vlieg angst onder controle krijgen. Ja, het heeft wel wat voeten in de aarde gehad voor we konden vertrekken!

Maar eenmaal in Gambia waren we het er allemaal onmiddellijk over eens dat het de moeite waard was. De eerste kennismaking met Gambia was er een van kleuren en geuren, lawaai, stof, warmte en ontzettend vriendelijke mensen.

Onze dagen bestonden uit 's morgens naar school gaan en daar met de naaiklas en de houtbewerkingsklas samenwerken, op school eten en in de namiddag een uitstap doen naar allerlei bezienswaardigheden zoals de batikmarkt, James Island, Jimbana Park enz.

Als klein intermezzo ben ik ook met een leerling naar de plaatselijke tandarts moeten gaan en dan pas beseft je hoe goed het bij ons toch allemaal geregeld is. Tand trekken zonder verdoving is daar eerder regel dan uitzondering.

De eerste dagen waren onze meisjes begonnen aan een Afrikaans kleed voor

henzelf, maar de directeur van de school, die met een eigen kleuterklasje begint, vroeg of wij de uniformen voor de kleuters wilden maken. En daar zijn we tot de laatste dag mee bezig geweest. Het sponsorgeld heeft dan ook gediend om onder andere de stoffen voor deze uniformen te kopen.

De jongens (en één meisje) maakten ondertussen tafels en banken voor dit kleuterklasje. We hadden ook allerlei materiaal bij en het was leuk om te zien hoe de Afrikaanse jongeren bijna vochten om met deze machines te werken. Doordat de elektriciteit duur is en vaak uitvalt, is het voor hen vooral handenarbeid.

Het contact met de plaatselijke leerkrachten was heel fijn en ook heel leerrijk. Zo konden de mannen maar niet begrijpen dat mijn echtgenoot niets had moeten betalen om met mij te mogen trouwen! En het feit dat ik evenveel verdien en mijn man in het huishouden helpt, ging helemaal hun petje te boven.

Alles bij elkaar was het een fantastische reis die veel te vlug gedaan was en die alle leerlingen (en begeleiders) onmiddellijk over wilden doen.

Deze impressie van een zinvolle inleefreis werd geschreven door leerkracht Karin Van de Sompel.

De congregatie sponsorde dit initiatief als pastoraal project met een bedrag van 500,00 euro.

Samenkomst directies BASISCHOLEN

De directies van de basisscholen kwamen samen te Berlaar op donderdag 17 november 2011.

Drie hoofdagendapunten werden behandeld: we bekeken van nabij de wijzigingen in de Ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het Basisonderwijs, met uiteraard de nadruk op Techniek (leergebied WO), Nederlands en Frans (taalbeschouwing, interculturele gerichtheid). De uitvoerige basistekst die we hiervoor gebruikten, kan men steeds terugvinden op de website www.zusters-berlaar.be (klik op 'downloads').

Aansluitend overliepen we artikelsgewijs het nieuwe model van Arbeidsreglement, met spe-

ciale aandacht voor de wijzigingen tegenover de vorige versie.

En tenslotte wisselden we uit hoe het middagtoezicht wordt georganiseerd: hoe doen de scholen het? Tegen welke kostprijs? Onder welk stelsel vallen de begeleiders (vrijwilliger, PWA,...)? Hier viel alleszins op dat elke school aanpast aan de eigen situatie en draagkracht.

Na nog enkele kleinere punten, sloten zuster Leen en zuster Marie Josee aan en volgde een aangenaam samenzijn bij het avondmaal in het klooster.

De afspraak voor de volgende bijeenkomst ligt alweer vast...



ONDERWIJSCOÖRDINATIE
VAN DE ZUSTERS VAN
BERLAAR

Algemeen Bestuur van de
Zusters van Berlaar
Markt 13
2590 BERLAAR

Telefoon: 03-482.17.80
Fax: 03-482.44.47
E-mail: onthaal@zusters-berlaar.be
www.zusters-berlaar.be

Ons opvoedingsproject:
Hart van God op aarde zijn

Over de website ...

Met de hulp van Filip Knight, ICT-coördinator aan het Instituut *Heilig Hart van Maria* (Berlaar), werd een nieuw subregister “downloads” toegevoegd aan de website www.zusters-berlaar.be. Zo kunnen interessante teksten, recensies en allerhande nuttig materiaal makkelijk door iedereen opgezocht worden. De teksten staan in PDF-bestand, wat printen makkelijk maakt voor wie een versie op papier wenst.

Wat?	Gegevens/titel
Boek	Jef Van Gerwen, <i>Onderweg. Over de navolging van Christus in de 21^{ste} eeuw</i>
Themabespreking	Interreligieus lezen en leren: een must voor de komende generaties
Boek	Marc Colpaert, <i>En tot waar de beide zeeën samenkomen</i>
Praktijkboek	Baeten en Van Looveren, <i>Personeel-evaluatie als positief gegeven</i>
Boek	Marc Desmet, <i>Liefde voor het werk in tijden van management</i>
Thema juridisering	Beliën en Van Haegendoren, <i>Meester wie heeft gelijk?</i>
Film	<i>Des hommes et des dieux</i>
Ontwikkelingsdoelen en eindtermen (BaO)	<i>Informatie voor de onderwijspraktijk: ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon Basisonderwijs.</i>

Deze werkwijze biedt bovendien de mogelijkheid om via email en verwijzing in de Nieuwsbrief teksten aan te bieden die dan niet meer moeten gekopieerd worden voor de 125 geadresseerden. Zo werd de laatste tekst over Ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon Basisonderwijs wel aan de directies van de basisscholen bezorgd, maar u vindt deze tekst niet meer als bijlage bij deze Nieuwsbrief.

Tijdens de komende periode zullen we heel wat nieuwe documenten toevoegen.

Dank u, zusters van Beerzel!

Na 95 jaren van dienstbaarheid in school en parochie, namen de drie zusters die in het klooster te Beerzel woonachtig waren, afscheid uit hun vertrouwde mid-den.

Zowel school als parochie gaven een schitterend afscheid. De parochie deed dat in een druk bijgewoonde en mooie viering in de parochiekerk Sint-Remigius op zondag 16 oktober 2011, waarna een receptie volgde in de parochiezaal.

De hele school verzamelde, samen met het Algemeen bestuur van de congregatie, heel wat oud-leerkrachten en bestuurders op woensdag 19 oktober 2011.

Een bont optreden viel de aanwezigen te beurt, waar-

bij leute, plezier maar ook ontroering afwisselden; klein en groot, zang en dans ... alles passeerde de revue. Een schitterend optreden van de kleuterleidsters - verkleed als ‘echte’ zusters in aangepast habijt! - ronderde dit deel af, waarna een aangename en smakelijke receptie volgde in de refter van de school.

De parochie kan verder blijven rekenen op de inzet van zuster Hadewych, de twee andere zusters zijn allicht al goed thuis in hun nieuwe gemeenschappen te Heist-op-den-Berg (zuster Mariëtte) en Aarschot (zuster Godelieve).

We danken de zusters voor alles en wensen hen verder alle goeds!