

NIEUWSBRIEF

NUMMER 26 JULI 2011

EN NU DE VAKANTIE IN...

Ze hebben het weer voor mekaar gekregen ... directies en leerkrachten die het beste van zichzelf gaven aan de hen toevertrouwde leerlingen. Tijdens de eindejaarsmomenten die we bij zowel 12-jarigen als 18-jarigen konden meemaken werd alleszins veel wederzijds respect uitgesproken, ook door kinderen en jongeren zelf. Fotoboeken riepen de herinnering op aan de voorbije jaren, adressen werden uitgewisseld, afspraken gemaakt...

Enkele markante gebeurtenissen willen we nog in de kijker stellen...

Op **maandag 14 maart** maakten twee zusters van het Provinciaal Bestuur van de congregatie in Brazilië, zusters Neuza en Jussara, samen met hun medewerker Joaõ Vasconcelos een rondgang langs verschillende van onze scholen: te Berlaar was dat in de Basisschool aan de Pastorijstraat en in het secundaire instituut, te Wiekevorst eerst in de Sint-Jan lagere school om te eindigen in de kleuterschool. Onze directies hadden dit terdege voorbereid en zo konden onze bezoekers ten volle smaken hoe het er in het Vlaamse onderwijs aan toe gaat. Een intense maar mooie dag: een quiz over België, bezoek aan vaklokalen, een dansoptreden van de kinderen ... onze gasten vielen van de ene verrassing in de andere en hebben ervan genoten! Dank aan de directies die de organisatie van deze dag mee mogelijk maakten! En we blijven nog even in Brazilië via het project van het *gemeenschapshuis Madre Theresia Vermeulen* bij de favella *Castelo Branco* in Montes Claros (MG). Nu het huis dagelijks op volle toeren draait en andere noden voorrang verdienen, sluiten wij dit project definitief af en de eindbalans oogt prachtig: **60.040,81 euro**.

Daarvan is 51.114,31 euro bijeen vergaard door allerlei acties, 8.926,50 euro kwam via personen die van de storting met fiscaal attest gebruik maakten. Dank aan allen die tot dit schitterend resultaat bijdroegen!

Zaterdag 2 april mag als een hoogdag in de annalen van de congregatie, haar scholen en instellingen benoemd worden: de *Spiritdag*, een geslaagde samenkomst rond "165 jaar Zusters van Berlaar". We verwijzen naar pagina's 2 en 3 van deze Nieuwsbrief voor impressies.

Graag vermelden we hier dat de ontwerper van de documentaire over de geschiedenis, de spiritualiteit en de vele apostolaatswerken van de Zusters van Berlaar, de heer Joris De Raedt, met glans afstudeerde tot Bachelor Grafisch Ontwerp aan de Academie voor schone kunsten te Antwerpen. Wie de voorstelling wil brengen bij een personeelsvergadering of als intro van een pedagogische studiedag kan steeds een USB-stick opvragen bij het Algemeen Bestuur.

En op **zaterdag 30 april** werd met stijl en humor tegelijk de totaal vernieuwde C-blok van het Mater Salvatorisinstituut te Kapellen feestelijk ingehuldigd. Net zoals bij de Spiritdag zorgde ook hier kunstenaar Koen Lemmens voor een prachtig werk dat voortaan de hall van dit gebouw siert: een groot T-kruis dat, aldus Koen, staat voor het zegenende, het op weg zenden: Franciscus gebruikte het als zendingsteken voor zijn broeders.

Moge de vakantieperiode voor ons allen verkwikkende rust en ontspanning brengen, de zo broodnodige kwalitatieve tijd om na 16 augustus weer in een nieuw schooljaar gezonden te worden...

INTERESSANTE INFORMATIE:

- *De directies van de Basisscholen komen samen op donderdag 17 november 2011 te 14.00 uur. Een agenda volgt later.*
- *De directies van de secundaire scholen komen samen te Berlaar op dinsdag 29 november 2011 te 14.00 uur. Hier is al zeker mevrouw Eleonora Holtzer te gast, ambassadeur Zorgberopen.*
- *DIRECTIES ... Hou deze data vrij!*

IN DIT NUMMER:

IMPRESSIES VAN DE SPIRITDAG... 2-3

NAMIDDAGZITTING MET DIKO 3

GOED NIEUWS VANUIT MARIABURCHT 4

NIEUWSSPROKKELS 4

DRIE IMPRESSIES VAN DE SPIRITDAG 2 APRIL 2011

In opvolging van de geslaagde Spiritdag waaraan een kleine 150 mensen deelnamen, brengen wij u hier drie impressies ...

Een spiritdag! Wat mochten wij verwachten? De zorgvolle voorbereiding in kapel en kloostergebouwen liet vermoeden dat de congregatie haar gasten hartelijk wilde verwelkomen. Vanaf 9 uur bleek het één groot "familiaal ontmoetingsmoment": warme begroetingen en blije gezichten!

Vanaf 9.30 uur beleefden we een boeiende voormiddag in de kapel. Leden van de bestuursraden en directies, mensen uit de gezondheidszorg en het onderwijs, vertelden over hun ervaringen als medewerkers van de congregatie. Het werd een verhaal van warm-menselijke inzet en sterke solidariteit, van bemoediging en ondersteuning. Doorheen elke getuigenis herkenden wij dezelfde gevoelens van dankbaarheid en spirituele gedrevenheid binnen het kader en de sfeer van de respectievelijke instellingen.

De aanwezige zusters en wellicht ook medewerkers waren meermaals ontroerd te vernemen hoe "de geest van Berlaar" doorleeft in het leven van elke dag. Leerlingen uit het basisonderwijs van Aarschot en Berlaar zorgden tweemaal voor een sprankelend intermezzo.

Een welkome aanvulling op het gesproken woord werd gerealiseerd door filmbeelden over het dagelijks leven in het klooster. De organisatoren hadden gezorgd voor een goed gevulde, boeiende voormiddag, waarvoor onze dank.

Het slotwoord van onze bisschop, Mgr. Johan Bonny, stak een riem onder het hart van alle aanwezigen; zijn bemoedigende en waarderende woorden maakten de vreugde compleet.

Een walking dinner creëerde de gelegenheid om indrukken, ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Medewerkers en zusters beseften dat dit niet zo-

maar een ontmoetingsdag was, maar een stimulerende ervaring om de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan.

De geest van Berlaar leeft! De spiritdag was een hoogdag voor de congregatie.

Zuster **Aleidis Scheire**

Telkens wanneer ik het nest van Berlaar bezoek, is het altijd opnieuw een beetje een spiritdag, zoals vandaag. En als Erik en ik dan weer uitvliegen naar Kappellen, naar onze Basisschool Klavertje 4 is dat vol goede moed en relativering-zin. Dan gaan we er weer voor!! Ik heb geprobeerd om de band, om dat nestgevoel dat wij met Berlaar hebben vast te leggen in een stukje poëzie.

Berlaar, Hart van God op aarde...

Alsof je een plek bereikt

om je heen kijkt en weet dat je thuis bent.

Naar Berlaar komen is voor ons als directie

een gezegend oponthoud

een rust en bezinningsplaats.

Het is een deur altijd open gaand,

een huis waar het licht niet dooft.

Vol warmte en vriendschap hangen hier de muren

men luistert, heelt

en voedt je als persoon om weer verder te gaan

om op jouw beurt je collega's, je ouders, je kinderen te bezielen in eenvoud en dienstbaarheid.

Dit fragment is genomen uit de bijdrage die **Nadia Alaers** samen met Albert De Wilder bracht tijdens de Spiritdag.

**BEKIJKT U NOG
EENS GRAAG DE
PRACHTIGE
DOCUMENTAIRE
OVER DE
CONGREGATIE??
DAT KAN!
SURF NAAR
WWW.JORISDERAEDT.BE
EN KLIK OP 'BLOG'**



De derde stem die we willen laten horen, komt van Jan Van Craen, die na flink wat jaren als leraar aan het Mater Salvatorisinstituut te Kapellen in 2009 directeur werd te Berlaar. Hier een fragment uit zijn bijdrage tijdens de Spiritdag:

De waarden waarvan sprake trof ik ook aan in het Instituut Heilig Hart van Maria toen ik daar, eind 2008 was het, de vraag kreeg van de Inrichtende Macht om kandidaat te zijn voor de functie van directeur. Ik heb daar om verschillende redenen, die hier weinig ter zake doen, vrij lang over nagedacht. Maar het feit dat ik opnieuw in een school van de zusters van Berlaar zou terechtkomen, is een belangrijk element geweest in mijn beslissingsproces. In elk gesprek met de mensen van de Inrichtende Macht van het Instituut Heilig Hart van Maria, herkende ik telkens de sterke aanwezigheid van de geest van de Zusters van Berlaar en hun opvoedingsproject. Net zoals dat in Mater Salvatoris het geval was. Als mij de voorbije tijd werd gevraagd in wat voor soort school ik directeur was geworden, heb ik nooit een juister en vollediger

antwoord kunnen bedenken dan: "Een school van de zusters van Berlaar." Het heeft me getroffen hoe twee scholen die geografisch toch een heel eind uit mekaar liggen zo sterk vanuit dezelfde waarden aan hun project kunnen werken. Ik vond het persoonlijk heel belangrijk om te weten dat ik op dat vlak niet in een andere wereld zou terechtkomen. Alleen werk ik nu, hier in Berlaar, vanuit een andere functie en in een andere school aan precies diezelfde waarden.

Ook de bijdrage van bisschop Johan Bonny werd erg gesmaakt en via deze weg melden we nog eens graag dat hij bisschop-referendaris voor het katholiek onderwijs is geworden.

Zo mogen we stellen dat de Spiritdag de vele aanwezigen aangesproken heeft en tot blijvende inspiratie aanzet bij ons dagelijks werk in de scholen.

Het was voor velen een bemoedigende, sterke dag die ook organisatorisch op en top geslaagd was.

7 JUNI 2011: NAMIDDAGZITTING MET DIKO

Met zo'n 40 waren we, directieleden van basisscholen en secundaire instituten, preventieadviseurs en geïnteresseerden. Het was dan ook een boeiend programma waar vooral Dirk Vanstappen voor tekende, directeur van DIKO (de dienst voor investeringen in het katholiek onderwijs). Dirk was vergezeld van Katrien De Veuster, projectbegeleider.

In opvolging van de grondige bespreking over de onderwijscoördinatie en de ondersteunende diensten van de congregatie tijdens de directiebijeenkomst van 25 mei 2010, kwam deze namiddagzitting tot stand. Immers, scholen appreciëren zeer wat vanuit het centrale bestuur gebeurt in de opvolging van de vele bouw- en verbouwingsdossiers, maar er was toch wel nood om eens op gestructureerde wijze toegelicht te krijgen welke procedures mogelijk zijn (wachtlijst, verkort, spoed, REG,...) en wat daar allemaal komt bij kijken. Na een inleiding door de onderwijscoördinator, waarbij werd aangegeven wat allemaal 'vanuit Berlaar' wordt gedaan, gaf Dirk

Vanstappen aan de hand van een duidelijke powerpoint een schat aan informatie. Dirk stond stil bij de dienstverlening van DIKO, de (dramatische) cijfers over scholenbouw en wachtlijst in Vlaanderen, de inhaalbeweging DBFM—waarmee wij voor het instituut te Berlaar een nieuwbouw en sporthal hopen te realiseren—en hij gaf tot slot nog 10 geboden mee, niet die van Mozes maar die van een gezonde visie inzake scholenbouw. U vindt de 10 geboden hiernaast!

Na een korte pauze volgde een rondje 'vragen stellen', waarna iedereen kon npraten bij een glaasje en hapje in de Theresia Vermeylenzaal. Met dank aan de Zusters van Berlaar en medewerkers voor het schitterend onthaal.

De hands out van de PP blijven ook in de toekomst een handige bundel waarin men heel wat kan opzoeken.

Dank je wel, Dirk en Katrien!

1. Leer je gebouwen kennen.
2. Observeer het functioneren en wees daarbij kritisch
3. Plan voor verandering
4. Goed materiaal is het halve werk.
5. Schat de eigen competenties naar waarde.
6. Denk 'out of the box'
7. Onvoorzienbaar = niet te voorzien.
8. Onderhoud is belangrijk
9. Een masterplan is een WERK-instrument
10. Durf te beslissen!

Goed nieuws vanuit het Instituut MARIABURCHT te Stevoort...

Onze school is gastschool geweest van 17 tot 24 maart 2011 voor Haruna Ciza. Hij is een medewerker van Broederlijk Delen in Burundi en is in het kader van een uitwisseling voor drie weken naar België gekomen.

Een groepje leerlingen en enkele leerkrachten hebben samen zijn verblijf hier voorbereid.

Zijn eerste dag in de school begon al onmiddellijk met een feestelijke tintje: in de namiddag was er ons jaarlijks solidariteitsfeest.

Het feest startte met een vastenviering waarin Haruna getuigde over zijn werk in Burundi.

De hele namiddag stond trouwens in teken van de Broederlijk Delen Campagne: "Haguruka, sta op!" Alle leerlingen konden deelnemen aan verschillende spelactiviteiten die georganiseerd werden door elke klas. Dit heeft 1448,91 euro opgebracht. Deze som wordt verdeeld over drie projecten: de Broederlijk Delen Campagne, het weeshuis Noël in Rwanda en het project van Zuster Mella in Brazilië (oud-leerkracht van onze school).

Haruna volgde tijdens de volgende dagen ook verschillende lessen, vaak met een tolk erbij (leerkrachten Frans). Zo maakte hij samen met de leerlingen van 4SWb lekkere pralines. Hij assisteerde onze leerlingen bij de Chocostop en is frietjes gaan eten bij de internen. De openheid en het enthousiasme van onze leerlingen heeft ons allemaal aangenaam verrast!

Na de schooluren heeft Haruna ook enkele instellingen bezocht: de geitencoöperatief in Alken, de activiteitenboerderij De Wroeter in Kortesseem, het bejaardenhuis Zonnestraal in Hasselt, de stadswerkplaats van Hasselt, de moskee in Sledderloo (Genk), de aardbeien-kwekerij van een collega, een bioboerderij waar één van onze leerlingen in zijn vrije uren werkt, ...

Bij het afscheid heeft Haruna ons uitdrukkelijk bedankt voor de gastvrijheid en de gulheid die hij hier mocht ervaren. Zo heeft een leerling spontaan een Afrikaanse maaltijd voor hem bereid en het Burundi-werkgroepje heeft tijdens het Krokusverlof armbandjes gemaakt voor de kinderen in Burundi. En van de eigengemaakte pralines kreeg hij ook enkele zakjes mee!

Het was ook een leuke ervaring voor onze school! Er wordt nog steeds over nagepraat ...

NIEUWSSPROKKELS...

Vreugde en verdriet lagen dicht bij elkaar voor de familie **DE VLOED**, gekend bij onze scholen als architectenbureau waar de congregatie al vele jaren mee samenwerkt.

Op 13 januari 2011 overleed te Gentbrugge Edmond De Vloed (° 1928), een van de stichters van het bureau. Via "mijnheer Edmond" die o.a. alle openbare aanbestedingen voor onze scholen met zorg opvolgde, groeide van in het begin een stevige samenwerking.

Op vrijdag 29 april 2011 huwde architect-zaakvoerder Jan De Vloed te Gent met Sofie Rondas en dat werd gevierd op 13 mei 2011.

Naar ondertussen jaarlijkse gewoontegonsde het weer van het jonge enthousiasme in de uitvoering van de musical *Digidroomdeur* in Basischool Sancta Maria te Aarschot op vrijdagavond 8 april 2011. "Een groots en grappig avontuur vol innemend idiote personages, uitzonderlijke vluchten, zotte zussen en een magische machine", een creatie van meester Kristof Vuerinckx. In een overvolle zaal waar de sfeer te scheppen viel, konden we ook kennismaken met een nieuw letterwoord—de onderwijstraditie waardig: CCCCCCCC wat staat voor: het Cybernetisch Centrum voor de Creatie van Corpus Comprimerende Commerciële Consoles en Computerspe-len.

Je moet er maar opkomen...

Er is slechts één bijlage met Boekbesprekingen bij deze Nieuwsbrief. Al enkele weken geleden werd een werk dat niet onbelangrijk is en handelt over juridische kwesties in onderwijs—denk aan de bezwaren tegen B- en C-attesten! - digitaal aan alle directieleden doorgegeven. Het gaat om het werk van Geert Van Haegendoorn en Bart Beliën, **Meester, wie heeft gelijk?** uitgegeven bij *Die Keure* (2010, 112 pagina's).

Iedere geïnteresseerde kan echter deze bespreking via deze link terugvinden: u surft naar www.urv.be, de website van de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen. Daar klikt u in de linker balk op "vertegenwoordiging" en vervolgens op "katholiek onderwijs". Bij dat laatste vindt u de boekbespreking.